

Kultur, säkerhet och hållbar sambällsutveckling – slutrapport från en områdesgrupp

ANDERS MELLBOURN

Utgångsläge

Det sena 1990-talet var globaliseringens stora tid. Den ekonomiska tillväxten till följd av utvidgad frihandel och WTO-systemet var hög. De säkerhetspolitiska spänningarna hade minskat och förändrats dramatiskt efter det kalla krigets slut 1990. Diskussionen om hållbar utveckling tog fart mellan FN:s miljökonferens i Rio 1992 och konferensen om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.

Härmed inte sagt att världen var idyllisk. Globaliseringen visade sig vara en drivkraft både för tillväxt och för att minska fattigdomen framför allt i Kina. Men ojämlikheten i världen ökade. Den marknadsstyrda globaliseringen fick en uppmärksammas alternativrörelse, Attac, med så småningom eget årligt toppmöte, World Social Forum. Tillväxten var inte obruten och Asienkrisen 1997 drabbade stater som Thailand, Indonesien och Sydkorea hårt. För Europa innebar upplösningsskrigen på Balkan i det forna Jugoslavien ett fruktansvärt bakslag och uppvaknande. Det ledde till en ny säkerhetspolitisk diskussion om nödvändigheten av att ifrågasätta den traditionella statsuveräniteten och formulera normer för humanitär intervention av världssamfundet i lägen där folkmord och folkfördrivning hotade.

Ideologierna visade sig inte heller så döda som liberala opinionsbildare först hävdade då de efter det kalla krigets slut förklarade att historiens idéstrider nått sin ände i och med liberalismens universella triumf ekonomiskt och politiskt. Den väldiga ekonomiska och sociala utvecklingen i Kina under bibehållet kommunistiskt enpartistyre

utgjorde en motbild till föreställningen om universella värden som snabbt höll på att omfattas av alla. ”Asiatiska värden” var det uttryck som användes för erfarenheten från utvecklingen i Singapore, Taiwan och Syd-Korea. Även om begreppet ”civilisationernas krig” myntats redan 1993, stod däremot ännu inte konfrontationen mellan västvärlden och islam helt i centrum för uppmärksamheten.

Inom Riksbankens Jubileumsfond hade under denna tid intresset börjat växa för frågorna om en global etik utifrån den filosofisk-teologiska forskning, som bedrevs av professor Göran Bexell i Lund. Parallellt hade fonden engagerat sig som betydande finansiär för den jämförande internationella empiriska forskningen om människors värderingar i olika länder, World Values Survey, med statsvetarprofessorn Ronald Inglehart i Michigan som ledare. Redan 1996 hade fonden beslutat att stödja den svenska uppföljningen av Världskulturkommissionens rapport ”Vår skapande mångfald”. Som ett uttryck för det snabbt växande engagemanget på detta kunskapsområde knöts professor Karl Eric Knutsson – socialantropolog, förste chef för det svenska utlandsforskningsorganet Sarec och mångårigt verksam inom FN-systemet – till Riksbankens Jubileumsfond som ”senior advisor” 1997. Våren 1998 stod den svenska regeringen värd för Unescos världskonferens ”The Power of Culture” i Stockholm, till vilken RJ bidrog med att arrangera tre seminarier (se: Promoting Cultural Research for Human Development, red. Carl-Johan Kleberg, Gidlunds förlag, 1998).

Vintern 2000 beslöts efter överläggningar med Sida/Sarec att driva arbetet med kulturfrågorna vidare enligt två forskningsspår – ett mer humanistiskt kulturpolitiskt och ett mer samhällsvetenskapligt inriktat på kultur och utveckling som redovisas här. Under samtidiga kontakter mellan Jubileumsfondens direktör Dan Brändström och direktören för Utrikespolitiska Institutet Anders Mellbourn uppstod tanken att också knyta säkerhetspolitiken till det samhällsvetenskapliga spåret.

Vid sitt sammanträde 25 maj 2000 beslöt styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond att inrätta en områdesgrupp för ”Kultur, säkerhet och hållbar samhällsutveckling”. Områdesgrupperna är RJs operativa instrument för att kartlägga forskningsbehov och initiera ny vetenskaplig forskning inom tidigare försummade områden. I början av september 2000 hölls tillsammans med Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet och Vitterhetsakademien ett arbetsseminarium på Stjersunds slott om ”forskningsamarbete kring kultur och hållbar utveckling” förberett av Karl Eric Knutsson.

Områdesgruppen om Kultur, säkerhet och hållbarsamhällsutveckling har varit den sjätte av Riksbankens Jubileumsfonds områdesgrupper. Den hade sitt första sammanträde i november 2000 och avslutade sitt arbete vid utgången av 2006. I denna artikel ger jag en tillbakablick på gruppens initiativ och verksamhet.

Förändrade förutsättningar

Tre oförutsedda chocker har kommit att påverka arbetet i områdesgruppen.

Den 11 september 2001 störtade de två tornen vid World Trade Center i New York samman sedan två trafikflygplan som kapats av islamiska terrorister rammade byggnaden. Ett tredje plan flög in i det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C. medan ett fjärde som sannolikt hade Vita Huset eller kongressbyggnaden i Washington som mål störtade i Pennsylvania. Om den verkliga innebörden av dåden skiftar tolkningarna men uppenbart är att världspolitiken sedan dess tagit en ny utveckling. Den tidigare mer allmänna diskussionen om nya säkerhetshot har fått ett annat allvar. I USA talas sedan dess om ett ”krig mot terrorismen” utan tydlig fiende, uttalat mål och förutsebart slut. Efter att för första gången i modern tid ha angräps på eget territorium framträdde inte längre världens ensamma supermakt främst i rollen som pådrivare i en ekonomisk och politisk globaliseringsprocess utan huvudsakligen som militär makt, samtidigt inåtvänd och inbegripen i omfattande krigsoperationer, både av omvärlden i huvudsak godtagna som i Afghanistan och starkt ifrågasatta som i Irak.

Härmed blev kopplingen mellan kultur och värderingar å ena sidan och hård säkerhet å den andra närmast övertydlig i den allmänna världspolitiska diskussionen. Fokus i värderingsdebatten flyttades från ”asiatiska värderingar” till ”militant islam”, så småningom till och med i amerikansk officiell retorik kallad ”islamo-fascism”. ”Civilisationernas krig” fick bestämma mycket av problemformuleringen, även om själva begreppet oftast var ifrågasatt. Resultatet publicerades våren 2003 i antologin Kultur, säkerhet och hållbar samhällsutveckling efter 11 september.

Hösten 2002 avled ledamoten Karl Eric Knutsson efter ett kort sjukdomsförlopp. Utöver den personliga förlusten för gruppen av en vän, initiativtagare och drivkraft fick Knutssons bortgång direkta konsekvenser för arbetet. Tidigt väcktes tanken att avsluta gruppens arbete med en bred antologi under medverkan av Knutssons och övriga gruppledamöters olika kontakter världen över som skulle sammanfatta områdesgruppens tema. Härmed fick återigen utvecklingstemat en central plats i arbetet som också förde gruppen till ett internationellt arbetsmöte i Latinamerika i januari 2006. Gruppen kunde då knyta tillbaka till det latinamerikanska perspektiv som så starkt präglade utvecklingsdebatten på 1970-talet.

Den 11 september (igen!) 2003 avled Sveriges utrikesminister Anna Lindh efter att ha knivhuggits i ett attentat dagen innan. Som utrikesminister hade hennes gärning präglats av ett starkt engagemang för att ge Sverige en aktiv roll i EU-samarbetet om utrikes- och säkerhetspolitik och en strävan att lyfta fram frågor

om konfliktförebyggande och krishanteringsförmåga. Till Anna Lindhs minne tog Jubileumsfonden och områdesgruppen initiativ till en rad projekt kring konfliktförebyggande och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik i samarbete med partners i den europeiska stiftelsevärlden.

Arbetets huvudsakliga inriktning och förlopp

Redan områdesgruppens första sammanträde i november 2000 präglades av två punkter som sedan skulle återkomma under hela arbetsperiodens gång. Den första var en egen diskussion inom gruppen om förutsättningar och begrepp med idéer om egen verksamhet och utgivning. Den andra var en föredragning av gäster med en blandad akademisk/praktisk förankring som visade på idéer och planer och önskade stöd och resurser.

Den första diskussionen om förutsättningar och begrepp utmynnade i ett beslut att områdesgruppen skulle framställa en egen programskrift där de tre huvudbegreppen – kultur, säkerhet, hållbar utveckling och deras inbördes relationer och relevans – presenteras och problematiseras. Skrivuppdraget anförtroddes åt ledamoten Björn Hettne. Manus från Hettne behandlas sedan vid följande sammanträden och sommaren 2001 publicerades områdesgruppens sammanhållande resonemang i skriften Kultur, säkerhet och hållbar samhällsutveckling. En engelsk översättning utgavs 2003 och tankarna återkommer utvecklade efter de fem årens erfarenheter av gruppens arbete i Hettnes inledningsgenomgång till den internationella antologi till Karl-Eric Knutssons minne som är planerad för utgivning 2007 och som kommer att bli ett slutackord från gruppen.

Inför den ny politiska verkligheten och internationella debatten efter attackerna 11 september 2001, väckte ledamoten Alf Hornborg tanken att gruppens ledamöter i detta läge skulle försöka framställa en antologi där gruppens olika medlemmar utifrån sina perspektiv skulle reflektera över läget efter 11 september. Idén anammades och arbetet med antologin utgjorde en betydande del av områdesgruppens verksamhet under det kommande året. Resultatet publicerades våren 2003 som Kultur, Säkerhet och Hållbar Samhällsutveckling efter 11 september, redigerad av Fredrik Lundmark. Liksom gruppens programskrift gavs också antologin senare ut i engelsk översättning.

Diskussioner om texter och bokprojekt inom gruppen kom över huvud taget att spela en stor roll i arbetet, inte minst efter beslutet att ge ut den gemensamma ”efter 11 september-antologin”. Områdesgruppen har härmed under flera år utgjort ett löpande och levande tvärvetenskapligt seminarium där ledamöterna i organiserade former både författat texter och opponerat på kollegers bidrag. Detta var inte förutsett när arbetet kom igång men blev en betydande unik ”extrabonus” i en akademisk

värld där sällan ledande företrädare för skilda discipliner möts för vetenskapliga substansdiskussioner vid samma bord.

Det andrasammanträdet med områdesgruppen i januari 2001 präglades av en föredragning från Utrikespolitiska Institutet, UI, med en önskan att med hjälp av områdesgruppen och Riksbanksfonden förnya och utveckla verksamheten och ge den bättre ekonomiska förutsättningar. RJ inledde härmed ett arbete med UI som fick en omfattning som inte haft sin motsvarighet i annat som områdesgruppen uppmärksammat. Men strävan att stimulera tvärvetenskapliga miljöer på ett antal universitet genom miljöstöd blev snart en av områdesgruppens viktigaste uppgifter. Som ett led i arbetet att utforska sådana forskningsmiljöer inledde områdesgruppen en rad besök på enskilda universitet för att möta forskare inom intresseområdet och höra om utvecklingsplaner. Det första besöket skedde i samband med ett sammanträde i Göteborg i början på juni 2001, det sista i Umeå våren 2005.

För en grupp med fokus på globala frågor blev det snart naturligt att också överväga att göra ett antal utrikes studieresor för att träffa kolleger i andra kulturella sammanhang. Den första genomfördes till Sydafrika hösten 2002, den andra hösten 2004 till Egypten och den sista till Brasilien på nyåret 2006.

Syftet med den första resan till Stellenbosch, Sydafrika, var att knyta kontakter med sydafrikansk samhällsvetenskaplig forskning och särskilt det centrum för avancerade studier, STIAS, som 2002 just hade grundats. Besöket sammanföll i tiden med att ledningsgruppen för World Values Survey sammanträdde på Stellenboschuniversitetet och områdesgruppen kunde lära känna det internationella forskarnätverket och följa ett arbetsseminarium med WVS. Det sydafrikanska programmet uppmärksammade särskilt försoningsprocesser i ett jämförande perspektiv och de lokala erfarenheterna från FN:s toppmöte om hållbar utveckling som hållits tidigare på sommaren 2002 i Johannesburg. Bestående kontakter i Stellenbosch etablerades med professor Ursula van Beek, bl.a. av Magnus Jerneck och Lunds universitet.

Huvudtemat för resan till Egypten 2004 var kulturdialog. I Kairo besöktes universitet och forskningsinstitut med såväl mer religiös som sekulär profil. I Alexandria fick gruppen föredragningar på Svenska Institutet och besökte även det nya biblioteket. Gruppen fick erfara att det tre år efter 11 september fanns en viss misstro eller försiktighet också inför en svensk grupp med intresse för spänningsfältet mellan säkerhet och kultur. Samtidigt kunde också viktiga kontakter knytas, inte minst inför den konferens som områdesgruppen och RJ ordnade på riksdagen våren 2005 om "Religion och politik i ett internationellt perspektiv". Där medverkade utöver svenska experter ledande forskare från World Values Survey samt akademiker från islamiska miljöer, varav flera var kontakter från Egyptenresan.

Besöket i Rio de Janeiro i januari 2006 präglades framför allt av långa seminariediskussioner på Candido Mendesuniversitetet som var gruppens generösa värd. Ett antal av författarna i den planerade internationella forskarantologin var inbjudna och fick presentera och försvara manus i kollegial granskning

Miljöstöd

Utrikespolitiska Institutet, UI, befann sig i början av 2000-talet i en svår ekonomisk situation och hade därtill stort behov av resurser för utvecklingsarbete. RJ tillsatte våren 2001 en arbetsgrupp med företrädare från universitetsforskning om internationella relationer, riksdagen, utrikesdepartementet, fonden och UI självt för att gå igenom verksamheten och komma med förslag till utvecklingsstöd. Gruppen leddes av professor Christer Jönsson, Lund, med Mats Rolén från RJ som sekreterare. Gruppen uppdrog också åt professor Arild Underdal, Oslo med biträde av fil. dr Michael Karlsson, Södertörns högskola, att göra en utvärdering av institutets forskning. Gruppen lämnade en utförlig analys och slutrapport hösten 2001 med en rad förslag för att stärka forskningsverksamheten vid UI, för vilket Riskbanksfondens styrelse beviljade ett femårigt ekonomiskt stöd till Utrikespolitiska Institutet. UI blev härigenom också på flera sätt en mötesplats och kontaktpunkt för flera av RJ:s initiativ inom området utrikes- och säkerhetspolitik de kommande åren. En indirekt effekt av gruppens arbete blev att den stimulerade såväl riksdagen som utrikesdepartementet att var och en se över sina egna insatser och sina omvärldsrelationer för oberoende policy-forskning och analys.

Områdesgruppens universitetsbesök hade inte minst till syfte att stimulera utvecklingsarbete med och erbjuda miljöstöd till nya tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Längst har detta arbete kommit i Göteborg där med ekonomiskt stöd från RJ en samlad School of Global Studies skapats med samlokalisering på ett nytt Campus Linné av freds- och utvecklingsforskning, socialantropologi, humanekologi och centra för globala genderstudier, regionalisering och för mänskliga rättigheter.

I Lund har områdesgruppens initiativ riktats mot stöd till inrättandet av Arena for Global Equity and Sustainability Issues (AGESI) som i två års tid organiserat tvärvetenskapliga seminarier och konferenser om globala rättvis- och hållbarhetsfrågor. Lund har också fått bidrag till planeringsarbete inför inrättandet av Mastersprogrammet ”Culture, Lifestyle and Sustainability”, en internationell utbildning med fokus på kulturvetenskapliga perspektiv på hållbarhetsproblematiken. I Lund hölls också det mest omfattande evenemanget av de specialseminarier och internationella konferenser som områdesgruppen bidragit till att

göra möjliga - "World-System History and Global Environmental Change" som ordnades av gruppledamoten Alf Hornborg och hans kolleger i Lund i september 2003. I stort sett alla internationella auktoriteter på området hade samlats och två stora konferensvolymerna (med sammanlagt 43 kapitel) kom hösten 2006 ut på amerikanska förlag.

I Stockholm har det med miljöstödd från områdesgruppen bildats en tvärvetenskaplig grupp kring "structures of vulnerability". Den tvärvetenskapliga gruppen i Stockholm har samlat sig till ett forskningsprogram "Food and water: structures of vulnerability in a changing world" som – dock hittills utan slutlig framgång – sökt såväl Linnéstöd som programstöd från RJ 2006. Tre av de institutioner som ingick i samarbetet driver också nu planeringsarbetet för en gemensam Masterskurs "Globalisation, environment and social change".

Gruppens kontakter med Gamla Torgetsamarbetet i Uppsala har inte lett till något samlat nytt initiativ från Uppsala. Genom att den svenska forskningsledningen för World Values Survey finns vid Gamla Torget har gruppen däremot varit inbegripen i en rad initiativ för att stärka WVS och det svenska stödet till verksamheten. RJ stöder också den globala konflikt-databasen vid institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala.

Den tvärvetenskapliga forskningen kring mänskliga rättigheter är fortfarande splittrad på många lokala initiativ. RJ:s fortsatta stöd har gått till forskningskonferenser i samband med de s.k. MR-dagarna och utgivningen av konferensvolymerna från dem.

Initiativ till Anna Lindhs minne

"The Anna Lindh Project on Conflict Prevention" drivs sedan vintern 2004 i samarbete med Madariaga European Foundation i Bryssel. Madariagastiftelsen har EUs utrikespolitiska talesman Javier Solana som ordförande och är ett alumniinitiativ vid College d'Europe. Tanken med projektet är att lyfta fram konfliktförebyggande som ett viktigt inslag i den europeiska säkerhetsstrategin genom studier, möten och publikationer. Med Anders Mellbourn, medlem av områdesgruppen, som redaktör har tre årliga utgåvor av "The Anna Lindh publication on Conflict Prevention" givits ut 2004-2006. Som svensk partner i projektet har jämte Riksbanksfonden den nya statliga myndigheten för utbildning för internationell civil krishantering, Folke Bernadotteakademien, inträtt. Planer finns att fortsätta initiativet bl.a. genom att inleda utgivning av en ny europeisk vetenskaplig tidskrift för konfliktförebyggande.

Tillsammans med tyska VolkswagenStiftung och italienska Compagnia di Sao Paolo har RJ gått in i ett samarbete om ett

gemensamt postdoktoralt program där ett hundratal unga forskare inom utrikes- och säkerhetspolitik finansieras under en fyraårsperiod. Det övergripande syftet är att i Anna Lindhs anda främja framväxten av en ny europeisk forskargeneration med förankring i fler länder än sitt hemland. Programmet som går under benämningen ”European Foreign and Security Policy Studies” utlystes över hela Europa första gången hösten 2004. Målsättningen är att unga forskare, med europeisk bakgrund eller verksamma i Europa, skall ges möjlighet att vistas i en miljö i ett annat europeiskt land i upp till två år. Varje år utses tjugo stipendiater i gemensam europeisk konkurrens. Från svensk synpunkt är det värt begrundan att efter tre konkurrenser ännu bara en svensk yngre forskare uttagits till programmet. Inom ramen för programmet utlyses också ett årligt pris, ”the Anna Lindh Award” för bästa insats av en forskare eller skribent inom ämnesområdet. Programmets andra konferens för blivande stipendiater hölls i Stockholm på Utrikespolitiska Institutet i december 2005. Det första Anna Lindh-priset delades ut vid den tredje konferensen i Bryssel i september 2006. Representanter i programmet för Riksbankens Jubileumsfond har varit professorerna Christer Jönsson, Lund, och Rutger Lindahl, Göteborg, samt från kansliet Fredrik Lundmark.

Sommaren 2004 kontaktades Jubileumsfonden av Sveriges dåvarande ambassadör i Washington, Jan Eliasson, med en önskan att RJ och andra svenska stiftelser och företag skulle ge sitt ekonomiska stöd till inrättandet av en ”Anna Lindh-professur” i internationell diplomati och globalt ledarskap vid John F Kennedy School of Government vid Harvarduniversitet. Trots uppenbara svårigheter för Harvard att finna finansiering utöver anslag från RJ, STINT och Ericsson kunde professuren inrättas till höstterminen 2006. Vid en högtidlighet i början av september installerades den internationellt uppmärksammade forskaren och skribenten Samantha Power som första innehavare av professuren.

Avslutande reflektioner

Sammanlagt har under gruppens sex arbetsår 90 anslag till ett samlat värde av 18 mkr delats ut från områdesgruppens budget till ändamål med anknytning till temat ”kultur, säkerhet och hållbar samhällsutveckling”. Det genomsnittliga beloppet har varit 200 000 kr. Bidrag har gått till såväl konferenser, seminarier och arbetsmöten som nätverk, centumbildningar och bokprojekt.

Det mest konkreta och påtagliga resultatet av områdesgruppen ligger naturligtvis i de egna publikationer som gruppen skrivit och framställt och i de miljöstödd som beviljats. Stöden har skapat förutsättningar för nystart och utveckling av både gamla institutioner på gruppens område

som Utrikespolitiska Institutet och nya tvärvetenskapliga miljöer som School of Global Studies i Göteborg.

Viktiga är också de nya eller fördjupade internationella kontakter och fasta samarbeten med svenska forskningsmiljöer som områdesgruppen inte minst genom sina resor kunnat bidra till. Initiativ som först tagits utanför gruppen som exempelvis Riksbanksfondens engagemang i World Values Survey och olika EU-relaterade initiativ har fått en självklar förankring i svensk akademisk miljö och offentlig debatt. För Riksbanksfonden själv och dess inre liv har områdesgruppens arbete haft en central betydelse i den utveckling mot att bli en internationell aktör som fonden genomgått de senaste åren.

Områdesgruppens tema har hela tiden legat påfallande nära den allmänpolitiska utvecklingen och diskussionen om kultur, utveckling och säkerhet. Det skulle då kunna hävdas att den ursprungliga inriktningen mot globaliseringens etik och värderingsförändringar med avstamp i den asiatiska utvecklingen aningen lättvindigt gick förlorad, särskilt efter 11 september 2001 och den politiska vändpunkt detta datum innebär. Ingen av gruppens tre utrikesresor gick till Asien. Den svenska Asienforskningen uppmärksammades aldrig i särskild ordning av gruppen. Samtidigt bör naturligtvis betonas att syd- och ostasiatiska perspektiv fanns med i mycket av gruppens diskussioner och publikationer. Inte minst är det rimligt att påminna om att Jubileumsfonden tillsammans med STINT sedan år 2000 gjort en särskild satsning på ny, tvärvetenskaplig svensk forskning om Asien genom forskarskolan SSAAPS som drivits parallellt med områdesgruppen och där medlemmar av gruppen deltagit i styrelsearbetet

När gruppens arbete avslutades hösten 2006 hade Asien kommit i centrum för den världspolitiska diskussionen igen. Den ekonomiska tillväxten har fortsatt i Kina och landet börjar allmänt tas för givet som en ny supermakt; än så länge mest i symbios med eller vid sidan om, i framtiden kanske i konkurrens med eller till och med i stället för USA. Kultur och värderingar förblir ett centralt perspektiv särskilt på den kinesiska utvecklingen. Globaliseringsoptimister i väst vill tro att den snabba ekonomiska utvecklingen med nödvändighet kommer att leda till sociala och politiska förändringar, till demokrati och mänskliga rättigheter, medan kommunistpartiledningen är inställd på att åstadkomma fortsatt ekonomisk tillväxt och omvandling till ett avancerat konsumtionssamhälle i Kina utan att rubba på enpartisystemet. De säkerhetspolitiska konflikterna i regionen har förblivit olösta och har ytterligare skärpts i och med Nordkoreas första kärnvapenprov i oktober. Samtidigt valdes en sydkorean till ny generalsekreterare i FN från och med 2007, vilket ytterligare understryker den centrala världspolitiska roll som Asien nu har.

Gruppens ledamöter

Direktör Dan Brändström, Riksbankens Jubileumsfond, ordförande
Professor Göran Bexell, teologiska institutionen, Lunds universitet
Professor Katarina Eckerberg, statsvetenskapliga institutionen, Umeå
universitet (t.o.m. 2002)

Riksdagsledamot Viola Furubjelke (s), utrikesutskottet; från 2002
Berndt Ekholm (s)

Professor Björn Hettne, PADRIGU, Göteborgs universitet
Professor Alf Hornborg, etnologiska institutionen, Lunds universitet
Professor Magnus Jerneck, statsvetenskapliga institutionen, Lunds
universitet

Professor Karl Eric Knutsson, Kungl. Vitterhetsakademien (avliden
oktober 2002)

Riksdagsledamot Göran Lennmarker (m), utrikesutskottet
Fil.dr Jan Lundius, Sida/Sarec; från 2003 avd chef Lena Johansson,
Sida/Kultur och Medier

Direktör, adj. professor Anders Mellbourn, Utrikespolitiska Institutet
(från 2005 egen verksamhet, bl.a. vid Riksbankens Jubileumsfond)

Professor Thorleif Petersson, teologiska institutionen, Uppsala
universitet

Professor Birgitta Skarin Frykman, etnologiska institutionen,
Göteborgs universitet

Professor Peter Wallensteen, institutionen för freds- och
konfliktforskning, Uppsala universitet (från 2003)

Professor Mats Widgren, kulturgeografiska institutionen, Stockholms
universitet

Professor Lars-Olof Åhlberg, institutionen för ABM, estetik och
kulturstudier, Uppsala universitet

Fil.dr Fredrik Lundmark, Riksbankens Jubileumsfond, sekreterare

Docent Mats Rolén, Riksbankens Jubileumsfond, adjungerad ledamot

