

Sekularisering en självklar del av tron

BOK

Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse

Bengt Kristensson Ugglas nya bok
Artos, 2015

DET ÄREN glädje och befrielse att läsa huvudbudskapet och utgångspunkten i Bengt Kristensson Ugglas nya bok:



”För dem av oss med en religiös övertygelse som inte upplever sekulariseringen som ett yttre hot, utan som en inre nödvändighet och en självklar del av vår identitet, hänger sekularisering och religiös övertygelse oundgängligen samman.” (s 106)

I den här boken ställer sig författaren vid sidan om det mesta i dagens diskussion om inre och yttre sekularisering och religionens återkomst. Han påminner övertygande om sekulariseringens rötter i kristendomens ur-

kunder och grundbudskap. Han visar att det inte finns någon given motsättning mellan modernitet och religion och att en sökande och tolkande religiositet och tro, öppen för komplexitet och motsägelser, borde vara mer självklar än privat bekännelsefromhet eller högkyrklig dogmsäkerhet. Han vill inte vara med i det vanliga kabblet mellan självsäkra religiösa fundamentalister och organiserade ateister som bekräftar och söker stöd hos varandra om vad rätt tro och rätt otro är.

I GRUNDEN handlar kristen tro konsekvent om att bli och vara människa. Omvändelse till Gud är alltid omvändelse till människa. Att detta blir sagt, och med den bildning, det engagemang och den esprit som präglar Bengt Kristensson Ugglas är en välsignelse. Han auktoriteter är hans stora lärofäder Paul Ricoeur och Gustaf Wingren. Men i den här nya boken återfinns han bland andra också från 1960- och 70-talen Per-Erik Persson, vars lilla skrift *Att tolka Gud i dag* blev katekes för oss som då försökte



Bengt Kristensson Ugglas vill inte vara en del av det vanliga kabblet.

LARS RINDESKOG

vara kristna studenter, och Ludvig Jönsson, den präst som samtidigt i radio och tv bröt fromhetsvallen.

I sin öppenhet förblir Bengt Kristensson Ugglas kristen och

lutheran i resonemang och referenser. Det har jag ingenting emot. Om han med den här boken kan ge reflekterande och sökande kristna självförtroende och mod i dialogen med företrä-

dare för andra religioner, vore det en ytterligare vinning.

Men i författarens filosofiska och kristet teologiska framställning saknar jag ändå ett bredare samhällsvetenskapligt perspektiv för att analysera och tolka religionens återkomst och religionens nya livskraft i samtiden.

»Han visar att det inte finns någon given motsättning mellan modernitet och religion.

Teorierna om sekularisering, sett som ett minskande intresse för och behov av religion i det moderna naturvetenskapliga samhället, är främst samhällsvetenskapliga och den mångvetenskapliga författaren besitter även dessa discipliners redskap.

ÄVEN VI som med Bengt Kristensson Ugglas tror att vår religiösa övertygelse hänger samman med sekulariseringen måste konstatera att det som i dag tas som uttryck för religionens återkomst ofta har en för oss svårsmält fundamentalistisk och karismatisk prägel. I den här stimulerande boken får vi de teologiska och filosofiska argumenten för att det inte borde vara så. Varför det ändå ofta blir så, borde samhällsvetenskap kunna hjälpa oss förstå.

ANDERS MELLBOURN

BJUD DIG SJÄLV PÅ EN HELDAG AV INSPIRATION FÖR FRAMTIDEN!

Se framtiden 2016

– EN KONFERENSDAG OM VISIONER, UTMANINGAR OCH LEDARSKAP

4 februari 2016, Stockholm, Sheraton hotell. Anmälan via verbum.se/seframtiden

Anmäl
dig nu!



Att vara ledare när allt förändras,
inte alltid till det bättre

CARL-JOHAN OLOFSSON

Kapten och bergsguide vid
Arméns Jägarbataljon,
Framtidschef 2015 (tidningen Chef)



Att axla ett traditionsrikt
ämbete i en ny tid

ANTJE JACKELÉN

Ärkebiskop



Att förvalta förtroendekapital
för att bygga en organisation
för framtiden

LARS HEIKENSTEN

VD Nobelstiftelsen

VERBUM

FÖR FLER TALARE
OCH PROGRAM BESÖK
VERBUM.SE