

Mycket läsvärt från Rysslandskännare

BOK

Kalle Kniivilä

Tanjas gata. Rysk vardag 1917-2017

Atlas

ITRE utomordentliga böcker de senaste åren har den svensk-finländske journalisten Kalle Kniivilä skildrat samtidens ryssar, vad de tycker



om Putin och om återerövringen av Krim, och hur de rysktalande i de baltiska staterna ser sin ställning mellan två nationaliteter. Fortfarande är författaren förvånansvärt anonym, tidigare finsk Moskvakorrespondent, men sedan länge bosatt i Sverige och för närvarande Lundareporter på Sydsvenskan. Men han står ingen efter bland mer namnkunniga Rysslandsrapportörer i Norden.

I en fjärde bok låter Kalle Kniivilä oss nu möta vardagens ryssar i ett historiskt perspektiv. Han tar oss till kvarteren kring Konstkademin i Sankt Petersburg i tioårsintervall från oktoberrevolu-

tionens 1917, över 20-talets nya ekonomiska politik, Stalins terror under 30-talet, andra världskrigets belägring, 50-talets Sputnikoptimism, följderna av såväl Afghanistaninvasion som perestrojka på 1980-talet, över bakslagen i det första post-sovjetiska 90-talet till samtidens ekonomiskt bättre liv och frammanade nationalkänsla men under fortsatt osäkerhet.

DET ÄR återigen en berättelse som tar tag i läsaren, här än mer gripande och drabbande med sitt återkommande mollackord om oskyldiga nattligt bortförda av Stalins säkerhetspolis och svälten till döds under Nazistysklands belägring. Samtidigt får vi följa samhällsutvecklingen genom de som flyttar in och ut ur kvarterens hus, dem som köper och bygger om och vilka yrkesval

»Det är allt mycket läsvärt. Till råga på allt är det i sitt anspråkslösa format årets kanske vackraste bok.



Kalle Kniivilä i Moskva.

FOTO: THOMAS LÖFQVIST

och utkomstmöjligheter som varit och blivit möjliga för inbyggarna under det gånge århundradets skiftande politiska konjunkturner.

Det liv vi möter är oftast vemodigt och sorgligt, någon gång litet löjeväckande, med en samtidsbild som är illusionslös och allvarlig men aldrig så skrämmande och direkt hotfull som Putin och hans Ryssland framställs i mycken nyhetsrapportering.

Det är allt mycket läsvärt. Till råga på allt är det i sitt anspråkslösa format årets kanske vackraste bok. På ett svartvitt omslagsfoto rör sig några mörklädda kvällsvandrare längs en snöklädd rysk ytterstadsgata.

ANDERS MELLBOUEN

Magiker o i öster och

I väntan på att de vise net tänkte jag tillägga att de är stjärntydare Bodde Matteus någons

Perserriket när man talade de vise männen kom därnäska männen som magiker i texten, stämmer också i riket sågs kungen som en Ahura Mazda. Magikerna gällde att kommunicera med ledde kungliga offer och i vissa fall verkar de även ha kungen med ansvar för riket

Bor man i Israel eller Palestina Jordan; alltså den jordanska ka öknen. Enligt Jesus Maria serna från 160 e Kr blev de och Klemens av Rom när de bröts i Arabien på 100-talet

»Men om stjärntydarna som stjärna är mer från öst sett en stjärna gå upp i öst innebar det att de är heliga

om de tagit till till exempel

ett exempel

ett exempel

ett exempel